



soort van snik bijvoegend: «Ik heb alles geprobeerd en niets schijnt hun te bevallen!»

«Ik heb er geen flauw begrip van, waar je over praat», zei Alice.

«Ik heb boomwortels geprobeerd en oevers en heggen», zoo ging de Duif voort, zonder op Alice's woorden te letten, «maar die slangen! Men kan het hun niet naar den zin maken!»

Alice raakte steeds meer met de heele zaak verlegen, doch ze meende, dat het beter was om maar niets meer te zeggen tot de Duif had uitgesproken.

«Alsof het al geen last genoeg bezorgde de eieren uit te broeden», zei de Duif, «moet ik ook nog dag en nacht op mijn hoede zijn tegen slangen! Ik heb in geen drie weken een oog dicht gehad!»

«Het spijt me, dat ik je heb gestoord», zei Alice, die nu de Duif begon te begrijpen.

«En nu ik nog wel den hoogsten boom in het bosch had uitgezocht», vervolgde de Duif, die nu begon te krijschen, «en nu ik nog wel dacht eindelijk van ze verlost te zijn, moeten ze me daar boven uit de lucht naar binnen komen dringen! Hu, slang!»

«Maar ik *ben* geen slang, zeg ik je!» zei Alice. «Ik ben een — een —».